



Beste breisters en haaksters,

Enkele maanden geleden zijn we gestart met het project: 'Wij geven kleur aan de vrijheid' in het kader van 75 jaar bevrijding Midden-Limburg. De ouderen onder ons kunnen zich deze periode nog goed herinneren.

Door heel Limburg werd een keten gevormd door mensen die vele vluchtelingen naar de vrijheid leidden. Ze deden dit in alle eenvoud en liepen daarbij grote risico's. Via de zogenaamde 'pilootroute' werden honderden krijgsgevangenen, Joden en vliegtuigbemanningsleden naar de vrijheid geloodst. In het kader van dit herdenkingsjaar is het idee ontstaan deze route in te kleuren: het aanbrengen van lapjes op de bomen aan de route Haelen-Neeritter!

.....en wat een enthousiasme! Het doet ons enorm goed om te zien hoe hard er in de vele kernen van de gemeente Leudal wordt gewerkt! We hadden nooit verwacht dat er zo veel activiteit zou ontstaan! Wat een samenwerking en verbinding tussen de mensen! Super! Er wordt nog steeds heel veel gebreed en gehaakt bij de seniorenverenigingen, zorgcentra, dagbestedingen en ook door particulieren. Tot 1 mei zijn alle lapjes welkom! Mocht u de lapjes nog niet hebben ingeleverd of u wilt wachten tot eind april, laat weten indien ze opgehaald moeten worden! Inleveren kan bij ons in Ittervoort of Neer of bij de breiwinkel op het Eduard van Wegbergplein 5 in Heythuysen (0475 480 151).

Op donderdag 25 april zal burgemeester Verhoeven het eerste lapje aan de boom bevestigen! We vinden het bijzonder fijn dat onze burgemeester deze handeling wil verrichten. Alle breisters en haaksters maar ook geïnteresseerden zijn van harte welkom om dit evenement bij te wonen. Aanvang 14:00 uur bij het Pesthuisje: Sint Elisabethsdreef 1 te Haelen (in de tuin van zorgcentrum St. Elisabeth).

Mocht u mee willen helpen om de lapjes aan de bomen te bevestigen op de route Haelen-Neeritter? Dan bent u van harte welkom. U kunt zich bij ons (Truus of Els) opgeven. Deze activiteit vindt plaats in de periode 25 april-4 mei. Tijden; in overleg, zelf te bepalen.

Op zondag 5 mei zal tijdens de Culturele week in Neeritter de fietsroute worden geopend: we zullen op 25 april aan alle geïnteresseerden een fietsroutefolder overhandigen. Nadien zijn de folders te koop bij vele uitgiftepunten in de gemeente Leudal. Deze adressen zullen we begin mei publiceren! We vragen dan een kleine bijdrage van (euro 1,-) voor de routebeschrijving met informatie over een aantal plekken die een rol speelden in oorlogstijd.

In september halen we de lapjes van de bomen: dan zal er een nieuwe bestemming worden gegeven aan de lapjes. We denken aan een kunstwerk: suggesties zijn van harte welkom!

Mocht u informatie willen nalezen dan is deze te vinden op onze facebookpagina 'Heel Leudal breit en haakt' en via onderstaande emailadressen.

Tenslotte:

We hebben ons doel bereikt: *de weg naar de vrijheid kleur geven* en dankzij uw inzet hebben we dit kunnen realiseren. Dank u wel!

Vriendelijke groet,

Truus, Jacques en Els

8 april 2019

Truus en Jacques Manders-Scheres: email: info@edumare.nl of tel. 0475-565.496

Els Bruijnen: email: bels@xs4all.nl of mob. 06-52 35 81 87